

**“In onze gesprekken op het stadhuis ervaren we een warm gevoel voor De Mantelmeeuw. Maar belangrijk is dat we met z’n allen de snelheid erin houden.”**



## **Jos Borghols: “Nieuwbouw? We zijn er klaar voor!”**

*“Hospice De Mantelmeeuw is echt uit z’n jas gegroeid. We komen zéker twee kamers tekort, en ook als je naar het comfort in het bestaande pand kijkt moet er echt iets gebeuren.” Jos Borghols, bestuursvoorzitter van De Mantelmeeuw, is er duidelijk over. “Ons ruimtegebrek is nijpend – dat ervaren onze vrijwilligers iedere dag. Hoe schrijnend het is, voelen vooral ook onze coördinatoren. Die moesten de afgelopen tijd in gesprekken met potentiële gasten té vaak ‘nee, geen plaats’ zeggen. Daarvan zijn helaas voorbeelden te over. ‘Nee’ tegen de stervende man die naar het hospice in Oudewater gebracht moest worden, terwijl zijn dierbaren daar alleen maar met openbaar vervoer konden komen. Tegen de vrouw die geen kamer op de bovenverdieping kon betrekken, omdat haar rolstoel-gebonden man en zoon haar daar niet konden bezoeken. En nog vaker ‘nee’ tegen mensen die zo lang moesten wachten dat ze al overleden waren toen er een plek beschikbaar was. Gelukkig konden onze thuiszorgvrijwilligers in die situaties vaak wel wat verlichting bieden, maar tóch!”*

### **Stille kracht**

Jos Borghols is al ruim dertien jaar de stille kracht achter De Mantelmeeuw. Hij is betrokken, benaderbaar, bescheiden en empathisch, zeggen de mensen die met hem werken. Hij is niet alleen vaak aan de Meeuwenlaan te vinden, maar behartigt de belangen van De Mantelmeeuw ook richting de politiek.

Als voorzitter van het bestuur, zelf ook onbezoldigd vrijwilliger, is hij al anderhalf jaar druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe hospice. Samen met directeur Mirjam Bijlenga startte hij de zoektocht naar een geschikte locatie. Voerde hij gesprekken met eigenaren van bestaande panden die in de verkoop staan. Deed hij onderzoeken naar

mogelijke locaties. En samen ook voeren ze de gesprekken met de gemeente.

### **Iedereen rekent op Mantelmeeuw**

Is het aan de Woerdense Meeuwenlaan nog te doen? “Met de vergrijzing van de samenleving wordt de vraag naar onze zorg groter (zie ook het kadertje op pagina 3). Het aantal mensen dat je moet afwijzen stijgt helaas. Tegelijk barst het gebouw een beetje uit z’n voegen. Om geen onnodige kosten te maken, stellen we verbouwinkjes en niet-noodzakelijk onderhoud uit. Ik ben blij dat onze organisatie dat aankan. Met een uitstekend team van een paar vaste krachten en een grote groep al even enthousiaste vrijwilligers redden we het hier nog wel even. En samen durven we

het aan om naar uitbreiding en nieuwbouw te gaan, zodat we aan die groeiende vraag naar hospicezorg blijvend tegemoet kunnen komen. Want dat Woerden een eigen hospice nodig heeft, is voor iedereen duidelijk. Elke Woerdenaar kent wel iemand die met het hospice te maken heeft of heeft gehad. En iedereen rekent erop dat onze voorzieningen in het hospice en de terminale thuiszorg gewoon beschikbaar zijn!”

### **Klaar voor nieuwbouw**

Dat het nieuwbouw moet worden, daarvan is Borghols overtuigd. “Het pand aan de Meeuwenlaan verbouwen is geen optie. We hebben dat samen met een architect van alle kanten bekeken, maar de Meeuwenlaan goed verbouwen is onmogelijk. Dat gold ook voor andere panden die we hebben bekeken: verbouwen bleek duurder dan nieuwbouw.” Achtergrond en ervaring van deze gepensioneerde bankdirecteur komen hem ook nu weer goed van pas. Borghols en

### **Bouwmaterialen te koop!**

Kleine tegeltjes, grote tegels, bakstenen: De Mantelmeeuw verkoopt bouwmaterialen voor een nieuw hospice. Kijk op pagina 3 voor meer informatie.



Bijlenga hebben de afgelopen anderhalf jaar niet stilgezeten: “We hebben al een architect, en een ervaren technisch adviseur. We zijn erin geslaagd een goede projectleider aan te trekken, en er ligt een uitgewerkte projectstructuur klaar. De begroting voor nieuwbouw is af, evenals een exploitatiebegroting voor de fase na ingebruikneming van de nieuwbouw. We zijn er klaar voor! Als de gemeente een definitieve locatie heeft, dan kunnen we meteen van start.”

### Snelheid erin houden

Hoeveel tijd is er nodig voor er een nieuw hospice staat? “Gelukkig hebben we een gemeente die goed met ons meedenkt. In onze gesprekken op het stadhuis ervaren we een warm gevoel voor De Mantelmeeuw”, zegt Borghols, “maar belangrijk is dat we met z’n allen de snelheid erin houden. Je kunt al een aantal stappen zetten terwijl bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure nog loopt. Als alles meezit, moet de nieuwe Mantelmeeuw er binnen twee of tweeënhalf

jaar kunnen staan.”

Met Jos Borghols nog steeds als bestuursvoorzitter? “Ik wil dit proces als voorzitter afmaken. Het is moeilijk om het halverwege aan een ander over te dragen. Dus ja: die nieuwe Mantelmeeuw wil ik als voorzitter wel áf zien!”

*Interview: Adriënne Lansbergen*

*Foto: Mirjam Bijlenga*

## Perspectief in zicht!

De gesprekken met het Woerdense College van Burgemeester en Wethouders gaan richting een beslissende fase. Op dit moment zijn er drie locaties benoemd als ‘mogelijk geschikt’. Of die locaties ook daadwerkelijk geschikt zijn, wordt de komende maanden verder onderzocht, zowel door de gemeente als door De Mantelmeeuw. Belangrijk is of er voldoende vierkante meters beschikbaar zijn, of een hospice past in de omgeving, en hoe het bestemmingsplan eruit ziet. Belangrijk is ook of de plek goed en veilig bereikbaar is voor de vrijwilligers.

Na de zomer verwacht het college een uitspraak te kunnen doen over de meest geschikte locatie. Dan komt er eindelijk zicht op een nieuwe plek voor het hospice!

## Nadenken over nalatenschap

Bij Stichting De Mantelmeeuw weten we als geen ander hoe kwetsbaar het leven kan zijn. Maar nadenken over je nalatenschap: dat is misschien een lastig onderwerp. Wat wil je dat er na je dood met je bezit gebeurt? Toch kan het een rustig gevoel geven om zaken tijdig te regelen. Het is ook goed om nu al met je naasten te bespreken waar je waarde aan hecht, en hoe er later met je nalatenschap moet worden omgegaan.

### Doorgeven verrijkt je leven

Wat wil ik nalaten en aan wie?

Doorgeven verrijkt je leven. Zo ‘leef’ je straks toch een stukje door.

Steeds meer mensen kiezen ervoor een goed doel in hun testament op te nemen. Zo

kun je met je nalatenschap van betekenis blijven voor een ander. Een lokaal goed doel opnemen in je testament betekent ook dat je van betekenis blijft voor anderen in je eigen regio.

De Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw zorgt onder meer voor de financiële ondersteuning van hospice en terminale thuiszorg door vrijwilligers.

Wie iets aan De Mantelmeeuw wil nalaten, bijvoorbeeld in de vorm van een legaat of erfstelling, kan zich daarbij door een notaris laten ondersteunen. Eenmalige schenkingen uit een nalatenschap worden door de fiscus vriendelijk behandeld. Als ANBI-instelling hoeft De Mantelmeeuw er geen erfbelasting over te betalen: het volledige bedrag komt



duis ten goede aan het hospice en de vrijwillige thuiszorg.

Zowel de Vereniging als de Stichting is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De Mantelmeeuw is voor haar voortbestaan deels afhankelijk van giften en donaties vanuit de samenleving.

## Stem bij Rabo op De Mantelmeeuw!

Net als vorig jaar houdt de Rabobank ook dit jaar weer een mooie actie. Met Rabo ClubSupport ondersteunt de bank lokale clubs en verenigingen. Vorig jaar ontvingen we van Rabo ClubSupport een cheque van € 1.371,-. Ook dit jaar heeft De Mantelmeeuw zich aangemeld. We staan weer bij Rabo genoteerd als één van de stichtingen waarop je kunt stemmen. De stemperiode is van 4 tot en met 26 september.

Je kunt alleen stemmen als je lid bent van de Rabobank (wat iets anders is dan rekeninghouder). Maar... het is voor rekeninghouders heel makkelijk om lid te worden. Het is gratis, levert geen verplichtingen op en biedt wat voordelen. Zo krijgen leden korting bij evenementen, en ze ontvangen drie keer per jaar een regionaal

Rabo-magazine met informatie over mooie maatschappelijke projecten. Lid worden kan via de Rabo-app of de site.

Wij hopen dat zoveel mogelijk vrienden van De Mantelmeeuw willen stemmen op De Mantelmeeuw. Zo'n mooie cheque van Rabo ClubSupport helpt weer om samen verder te bouwen aan een nieuw hospice.



# Collecteren voor De Mantelmeeuw: wie doet er mee?

De jaarlijkse collecte is weer in aantocht. Van 21 tot en met 26 augustus (week 34) gaan onze collectanten weer huis-aan-huis langs de deuren in Woerden, Kamerik, Linschoten en Zegveld. Er kan contant worden gedoneerd of – wat steeds meer mensen willen – door met de mobiele telefoon een QR-code te scannen.

De opbrengst van de jaarlijkse collecte is met het oog op nieuwbouw extra belangrijk. We hopen dan ook dat veel mensen met hun gift mee willen bouwen aan de nieuwe Mantelmeeuw.

## Last minute oproep: wil je zelf collecteren?

Gelukkig kennen veel mensen in Woerden en omgeving De Mantelmeeuw. Veel Woerdenaren voelen zich ook betrokken bij onze manier van zorgverlening, in het hospice en bij mensen thuis. Dat blijkt ieder jaar weer – als collectant voor De Mantelmeeuw kom je zelden voor een gesloten deur.

We komen nog wel wat collectanten tekort. Dus wat let je om op een mooie

zomeravond een stukje door je wijk te lopen met de Mantelmeeuw-collectebus? Lekker wandelend, trap-op trap-af, doe je aan conditietraining waar je blij van wordt!

Wie niet met de collectebus op stap wil, maar wel graag via whatsapp in eigen kring wil collecteren: ook dat is fijn! Stuur een mailtje naar [info@demantelmeeuw.nl](mailto:info@demantelmeeuw.nl) om je aan te melden óf om informatie te krijgen over collecteren-met-QR-via-de-app.



Collectant Mieke Broens: "Haast nooit voor dichte deur!"

## Landelijk alarm in de zorg ook voelbaar bij Mantelmeeuw

De alarmerende berichten over de steeds schraller wordende zorg zijn niet over het hoofd te zien. Ook bij De Mantelmeeuw maken we ons zorgen. Het beroep op hospice- en thuiszorg wordt steeds groter.

Landelijk is het volgende beeld te zien:

- Eén op de drie mensen heeft in 2040 twee of meer aandoeningen, en bijna één op de vijf heeft drie of meer aandoeningen. De vraag naar palliatieve zorg stijgt.
- In 1950 was minder dan 8% van de bevolking 65 jaar of ouder, maar in 2025 is dat al bijna 25%.
- De vraag naar mantelzorg, vrijwilligerszorg en professionele zorg neemt alleen maar toe. Het aantal mensen dat een beroep doet op palliatieve zorg door vrijwilligers (thuis of in hospices) steeg het afgelopen jaar met 12%.
- Er ontstaat een tekort aan mantelzorgers. De afgelopen jaren waren er gemiddeld nog vijf mantelzorgers per zorgvrager, maar in 2040 zijn dat er nog maar drie.
- In 2032 bedraagt het tekort aan professioneel zorgpersoneel naar verwachting 137.000 werknemers.
- De 'bed-bezetting' bij De Mantelmeeuw groeide van 69% in 2021 tot 83% in het afgelopen jaar.
- Van alle aanvragers komt 70% uit Woerden. Inwoners van Woerden geven aan in hun eigen woonplaats te willen overlijden (met hun eigen huisarts voor de zorg).

## Koop kunstwerkjes en bouw mee

Bouw mee aan de nieuwe Mantelmeeuw – want voor een nieuw hospice is de komende jaren véél geld nodig. Meebouwen kan door één (of meer!) van die leuke kunstwerkjes te kopen die De Mantelmeeuw deze zomer op een aantal plekken aanbiedt.

Kunstenaars uit Woerden en omgeving versierden bakstenen en kleine en grote tegeltjes. Met kleine objecten van keramiek en fraaie miniatuurschilderingen zijn unieke kunstwerkjes gecreëerd. Landschapjes, grappige voorstellingen, fraaie portretjes, katten en andere (fantasie)dieren, mooie spreuken: er zit altijd wel iets bij waarvan je

denkt 'Leuk voor.....!'. Of gewoon leuk voor jezelf natuurlijk – zeker als je je realiseert dat je daarmee weer een bijdrage levert aan de nieuwe Mantelmeeuw!

Mantelmeeuw-kunstwerkjes werden dit jaar al een paar keer eerder aangeboden, onder andere op de Woerdense Streekmarkt. Er is steeds een heel veelzijdig aanbod, te koop voor een klein bedrag.

Op zondag 27 augustus is er weer een uitgebreide collectie te vinden op Kunstpark Woerden, dat dit jaar 'Kamping De Kunstpark' heet.



Kunstpark is dé Woerdense kunst-, cultuur- en lifestylemarkt, en wordt gehouden in het Westdampark. De Mantelmeeuw is te vinden op het trekkersveld.

## Zussen

Conny wil graag een plaatjesboek aanvullen met foto's die ze van de plaatselijke supermarkt kreeg. Er liggen nog heel wat onuitgepakte zakjes, we gaan er samen mee aan de gang. Ik scheur de zakjes open en leg de plaatjes op nummervolgorde. Conny doet ze in het boek op de plek waar ze later geplakt moeten worden. Dat inplakken is een klusje dat ze binnenkort graag nog samen met haar moeder wil doen. Intussen kletsen wij over van alles en niets. Over de school waar zij heeft lesgegeven, over creatief bezig zijn, over ernstig ziek zijn en over het leven. Het leven dat zij moet gaan loslaten terwijl ze nog niet zover is. Conny wil nog genieten van haar kinderen, ze wil nog lol hebben met haar zus en ze wil mee met een familie-uitje. Ze wil nog van alles, maar of ze dat gaat redden... Soms zijn we even stil. In die stilte hoor ik haar lichaam zwoegen.

Ik kijk naar buiten, recht de polder in. Het felle groen van het weiland steekt prachtig af tegen het vale blauw van de lucht. Een reiger aan de waterkant is druk met een vis in de weer. Wát een plaatje! Conny kijkt met me mee naar buiten. Haar blik gaat niet zo ver als de mijne. Zij geniet van de vogeltjes op de waslijn in de achtertuin. Daar zijn de pelpinda's en nootjes in netjes echt in trek.

Vanuit het keukenraam zie ik een boom en nog meer vogelsnoep. Een vreemde

vogel prikt snel en stevig met zijn snavel in de stam. Keer op keer. Dit moet wel een specht zijn. Die heb ik nog nooit van zo dichtbij gezien. Conny zegt dat het de kleine bonte specht is. Ze kan hem niet goed zien. Ik stuur haar er een foto van en zo genieten we samen van dit kleine wonder. Ook de foto's van het mooie weiland gaan naar Conny. Trots en blij bekijkt ze al die mooie natuurplaatjes.

Tijdens een mini-slaapje van Conny komt haar zus binnen. Conny kijkt door kiertjes: "Hé lieverd, ben je er nu al?" Zus ruikt de boodschappen op en zet een glaasje sap bij Conny. Dan volgen er een paar bijzondere zussen-verhalen. Conny kijkt trots naar mij, naar haar zus, naar haar sapje, en terug naar haar zus. "Wat neem je mee van je zus, Conny?", vraag ik. Stilte. De zussen kijken elkaar aan. "Uhm... haar lach, haar gezelligheid en haar goedheid. We hebben het samen zo fijn gehad. Dat neemt niemand mij meer af." Zus is er stil van. "En jij, zus, wat ga jij niet vergeten van Conny?" "Oh ehh, ja zó veel!" En terwijl ze dat zegt, buigt ze zich naar Conny. Wat zus gaat onthouden van Conny, hoor ik niet, maar ik weet zeker dat het goed is. De specht weet dat ook, zie ik: zijn koppie knikt driftig 'JA!' tegen de stam van de boom bij het keukenraam.

*Tekst: Trudy ten Have*

## Activiteiten

### Open huis

Elke 1e zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur staat de deur van de Meeuwenlaan 14 open. Iedereen die het hospice eens van binnen wil zien is welkom. Wij vertellen u graag over het werk van onze vrijwilligers. Of misschien wilt u informatie over zorgmogelijkheden bij u thuis of in het hospice? Aanmelden is niet nodig.

### 21 t/m 26 augustus

Collecte

### 27 augustus

Mantelmeeuw-kunstverkoop op Kunstpark

### 4 t/m 26 september

Stemmen op Rabo ClubSupport

### 16 december

Santa Run, opbrengst voor Mantelmeeuw



### Stichting De Mantelmeeuw

Kantoor: 0348-423784

Voor zorgaanvragen kunt u bellen met 06-21244402 of 06-21245931

### Voor meer informatie:

www.demantelmeeuw.nl  
De stichting heeft een ANBI status

### Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw

### Secretariaat:

Meeuwenlaan 14  
3443 BC Woerden

**KvK nummer:** KvK Utrecht 41265227

### Lidmaatschap

Voor €20 per jaar kunt u lid worden van de Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw.

Informatie: kantoor Stichting De Mantelmeeuw.  
T. 0348-4237 84 of 06-547 07 051  
www.vriendenmantelmeeuw.nl

**Bankrekening (IBAN):** NL23 RABO 0338 3001 39  
t.n.v. Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw

### Colofon

De Nieuwsbrief is het contactblad voor de Vrienden van De Mantelmeeuw en verschijnt driemaal per jaar. Oplage: 1200

### Redactie:

Maartje van den Bosch  
Adriëne Lansbergen  
Aagt de Ruijter de Wildt

**Mailadres redactie:** [info@demantelmeeuw.nl](mailto:info@demantelmeeuw.nl)

**Drukwerk en vormgeving:** ABC-service, Montfoort

Lid van de landelijke  
koepel VPTZ Nederland  
[www.vptz.nl](http://www.vptz.nl)



## Meelopen met Santa Run?

Vijf jaar geleden organiseerde Rotaryclub Woerden Laurium voor de eerste keer een Santa Run: een wandeltocht van ongeveer drie kilometer door het centrum van Woerden. Dat ziet er heel vrolijk uit, want alle deelnemers lopen in een rood Kerstpak door de stad. Enkele honderden mannen, vrouwen en kinderen in Kerstman-tenuë verschenen de afgelopen jaren aan de start. Met de opbrengst van de run steunen ze een goed doel. Dit jaar is dat De Mantelmeeuw.

Laurium is intussen alweer druk bezig met de voorbereidingen van de Santa Run, die dit jaar op zaterdag 16 december 's middags plaatsvindt. Zelf meelopen? Kijk op <https://woerden.rotarysantarun.nl/> voor meer informatie en inschrijving.

