



Tweede leven voor een bijzonder mens

Om in een hospice opgenomen te kunnen worden, is een 'terminaal verklaring' van de arts nodig. De toen 88-jarige Jan Kronemeijer had zo'n verklaring, verhuisde naar het hospice aan de Meeuwenlaan, maar knapte op. Nu woont hij al weer zes maanden in Weddesteyn, waar hij op de vierde verdieping aan zijn tweede leven is begonnen.

"Alles was al weggegeven"

Husselen

'Mijn 89ste verjaardag heb ik met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in het hospice gevierd. We dachten dat dit mijn laatste verjaardag zou zijn. Ik ben nu 91 en mijn vrouw woont in Mariaoord in Vinkeveen en ik woon in Weddesteyn. We zijn 66 jaar getrouwd.'
De heldere ogen van Jan Kronemeijer kijken even ver weg. 'Ze heeft Alzheimer. Als de huisarts kwam, vroeg ze: wie is die man? Een keer vroeg hij of ze nog wist hoe hij heette. Ze antwoordde schalks: je bent zeker nieuwsgierig hè? Ze husselde een hoop door elkaar. Wilde naar huis, naar haar vader en moeder. 's Nachts liep ze weg, soms wel zes keer. Als ik sliep hoorde ik niets, werd ze door de verpleging van Weddesteyn teruggebracht.

Wij woonden toen al aan het Hofplein, in een aanleunwoning. Ik heb anderhalf jaar voor haar gezorgd tot het niet meer ging. In Weddesteyn was geen plaats, daarom is ze naar Vinkeveen gegaan. Ze was twee weken in Mariaoord, toen er wel een plek kwam. In overleg met psycholoog en artsen, hebben we haar niet opnieuw laten verhuizen. Ze herkent mij niet meer. Ik ben er één keer geweest. Ga maar niet meer, zei de psycholoog, je wordt er verdrietig van en na een minuut is ze het vergeten. Maar ik kan haar op mijn computer zien, als de kinderen foto's sturen.

Mag ik?

Jan Kronemeijer was toen zelf al heel ziek. Hij heeft darmkanker waar niets meer aan gedaan kan worden. Het moment

dat hij brak, was toen hij met zijn vrouw naar de notaris geweest was om hun zaken te regelen.

'Mag ik op je begrafenis komen?', vroeg ze bij het naar buiten lopen. Ook nu, anderhalf jaar later, is te zien hoe smartelijk dit moment is geweest. De wetenschap dat hij niet lang meer zou leven, zijn vrouw opgenomen in Vinkeveen, hij kon niet meer. 'Een dag later ben ik met mijn kinderen in De Mantelmeeuw gaan kijken en mijn huisarts heeft ervoor gezorgd dat ik daar de volgende dag naar toe kon. Ik dacht dat ik daar zou overlijden.'

Merkjes

'Ik ben zo verschrikkelijk verwend in De Mantelmeeuw. Er is altijd iemand om een praatje mee te maken, er zijn koks die vragen wat je wilt eten en als je belt komt er meteen iemand. Op mijn afdeling hier zijn twaalf bewoners en twee of drie verpleegkundigen. Soms moet je wachten tot ze tijd hebben om je te helpen douchen. Maar de verzorging is goed hoor. Ik heb

Mantelmeeuw op Winter Fair

Heerlijke tulbanden en prachtige kerstkoorzang: De Mantelmeeuw staat op 9 en 10 december op de Winter Fair Woerden. Kijk voor meer informatie op pagina 3.



Studie van Jan Kronemeijer

Twee dozen

Zijn eigen ziekte gaf hem onverwacht meer tijd dan gedacht en zo moest hij na maanden aan de Meeuwenlaan, alsnog naar Weddesteyn, waar hij zijn eigen bedoeninkje heeft en nog zoveel mogelijk zelfstandig doet.

‘Ik had maar twee verhuisdozen, want alles was al weggegeven. De inrichting van deze kamer heb ik overgenomen van de vorige bewoner. Alleen dat schilderij met het zeeschip is nieuw. Heb ik vorige week van mijn kleinzoon gekregen.’

En dan blijkt dat Jan zelf ook een goed kunstschilder is. In een bescheiden mapje zitten foto’s van honderd door hem gemaakte schilderijen. Nu schildert hij niet meer, maar er is nog levenslust. Je ziet het in zijn ogen en je hoeft alleen maar naar zijn laptop te kijken, om te weten dat hij volop communiceert met de buitenwereld, met de Hema en met zijn kinderen. Het is dus niet zo dat dit verhaal van Jan Kronemeijer alleen bijzonder is vanwege de onverwachte laatste verhuizing, hier woont gewoon een bijzonder mens.

Tekst en foto: Aagt de Ruijter de Wildt

mijn eigen televisie en mijn computer.’ Hij wijst naar een fonkelnieuwe Apple op zijn tafel. ‘Ik heb net onderbroeken bij de Hema besteld’, vertelt de 91-jarige. Ze hadden medium gestuurd, maar ik had XL besteld. Blijkt dat ze geen wit hadden in XL. Nou, dan maar lichtgrijs. Ik moest alle wasmerkjes van De Mantelmeeuw uit mijn kleding halen, een dame van Weddesteyn heeft geholpen om er nieuwe plakkertjes op te doen.

Vele huizen

In zijn werkend leven heeft Kronemeijer *in de schoenen en het leer* gewerkt, zoals hij zegt. Geboren in Rotterdam, verhuisde hij

met zijn ouders naar Vlaardingen, waar hij in de bioscoop zijn vrouw leerde kennen. Hij begon als verkoper, leerde alle schoenfabrieken in Nederland kennen, was etaleur, verkoopleider en reisde veel naar Italië en Spanje. Met zijn vrouw woonde hij in Den Haag, in Harmelen – omdat dat centraal in Nederland lag - in Kamerik, waar ze een eigen huis lieten bouwen en in Woerden. Zowel Jan als zijn vrouw zijn meerdere keren ernstig ziek geweest, maar krabbelden weer op. Ze verhuisden naar het Hofplein bij Weddesteyn om meer beschermd te wonen. Dat Jan toch zijn vrouw naar Mariaoord moest laten gaan, heeft een diep spoor getrokken.

Belastingvrij schenken

Voor wie fiscaal aantrekkelijk eenmalig of periodiek geld aan De Mantelmeeuw wil schenken, is het goed te weten dat De Mantelmeeuw de ANBI-status heeft, waardoor belastingvrij geld gedoneerd kan worden.

Voor periodieke schenkingen (minimaal vijf jaar achtereenvolgens jaarlijks een ongeveer gelijk bedrag) gold vroeger de noodzaak van een notariële akte. Dat is niet meer nodig: de onderlinge afspraak kan nu op een formulier worden vastgelegd,

en er is geen drempelbedrag. Het formulier is te downloaden op de website van Vrienden van De Mantelmeeuw (www.vriendenmantelmeeuw.nl). Op die manier vastgelegde schenkingen komen voor 100% en zonder maximum in aanmerking voor aftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Ook eenmalige schenkingen uit een nalatenschap worden door de fiscus

vriendelijk behandeld. Als ANBI-instelling hoeft De Mantelmeeuw er geen erfbelasting over te betalen: het volledige bedrag komt dus ten goede aan het hospice en de vrijwillige thuiszorg.

Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw staat als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer 816025216.

Meer informatie? Ga nu naar: www.vriendenmantelmeeuw.nl/schenken



Collecte: ruim 15.000 euro!

Ruim 15.000 euro bracht de Mantelmeeuwcollecte in augustus op. Onze zeer gewaardeerde collectanten gingen op pad in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten. Voor Jan Ulco Hylkema, die de hoogste busopbrengst had, was er een fleurig boeket. 'Het valt me ieder jaar weer op hoeveel mensen De Mantelmeeuw kennen. En vooral: wéten hoeveel goed werk de vrijwilligers in hospice en thuiszorg doen. Fijn dat er daarom altijd zo gul gegeven wordt!', zegt Hylkema, die al voor het derde jaar collecteerde.

Mini-kerstconcertjes en tulbanden in de Rijnstraat

De Mantelmeeuw staat op vrijdag 9 en zaterdag 10 december met een kraam op de Winter Fair Woerden (Rijnstraat, ter hoogte van Schanulleke). Daar zijn de heerlijkste kersttulbanden en -cakes te koop. "Heel De Mantelmeeuw bakt dit jaar", zegt Margriet Sijm, een van de bakkende Mantelmeeuw-vrijwilligers. Het kerstgebak is voor wie het eerst komt. Vorig jaar was het al snel uitverkocht.

Naast de Mantelmeeuwkraam krijgen vijf koren een podium waar ze hun gehoor in kerststemming brengen met vrolijke en stemmige kerstliedjes. De kerstkoren geven daarmee een voorproefje op het Korenfestival, dat De Mantelmeeuw in oktober 2017 weer organiseert.

De Herman Singers, de koren Decolores, Ludiek, Rhythm & Friends en het Woerdens Kamerkoor zingen hun mini-kerstconcertjes op vrijdag (19.00 uur) en zaterdag (11.00, 12.00, 13.00 en 14.00).



Mooie deals op Beursvloer

Op de Beursvloer heeft De Mantelmeeuw weer een aantal mooie deals kunnen afsluiten. De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij maatschappelijke organisaties in contact gebracht worden met commerciële partijen die hen iets te bieden hebben. Geld is taboe op de Beursvloer.

De Mantelmeeuw is heel blij met haar 'matches'. Zo wordt het tuinhuis opgeknapt en de airco gereviseerd. Reynaerde gaat De Mantelmeeuw helpen met mailings. De Rabobank en Budeco helpen volgend jaar bij de collecte met een QR-code (voor mensen die geen contant geld in huis hebben). Een notaris wil een lezing verzorgen over het levenseindet testament. Voor het kerst-voorproefje van het Korenfestival levert het koor Bravour haar eigen tent. Op de Infozuil (bij de A12) komt ruimte voor promotie van het grote Korenfestival in 2017.

Als tegenprestatie bakken vrijwilligers van De Mantelmeeuw voor alle samenwerkingspartners een Monchou-taart.



Fijne feestdagen!

Feestdagen in harmonie en een open blik naar het nieuwe jaar 2017, dat is wat wij onze lezers toewensen.

Stem bij Specsavers op De Mantelmeeuw

Optiekwinkel Specsavers steunt lokale goede doelen met een financiële bijdrage. Dat wil zeggen: als die doelen voldoende stemmen weten te verzamelen! Daar kunt u bij helpen. Ga voor 12 december naar de site van Specsavers Woerden en stem op De Mantelmeeuw of doe in de winkel een muntje in 'onze' spaarbox.

Te laat

Tekst: Trudy ten Have

Meneer Prinsen is in het laatste stadium van zijn leven. Hij is een paar weken in huis, zijn kinderen komen elke dag trouw langs. Meneer Prinsen geniet ervan. Vorig weekend vertelde hij me trots dat hij het goed voor elkaar heeft.

'Zelfs nu ik zo ziek ben, willen ze steeds bij me zijn. Ze doen alles voor me, en daar ben ik maar wát blij mee.' Terwijl meneer Prinsen praat, houdt hij mijn hand vast. Ik luister.

'Aan de andere kant,' gaat hij verder, 'het einde is nu echt wel in zicht en dat vind ik wel verdrietig; vooral voor de kinderen en ook wel voor mezelf, maar... ik vind het wel goed zo. Ik heb een heel leven achter de rug en ik heb veel om dankbaar voor te zijn en dat ben ik ook! Eerlijk gezegd verlang ik erg naar mijn Ans, ik hoop zó dat ze mij staat op te wachten.'

'Dus... u bent er klaar voor?', vraag ik.

Meneer Prinsen geeft me een knipoog:

'Ja, zo kun je het wel zeggen; er is een tijd van komen en een tijd van gaan, en het liefst piep ik er op een onbewaakt moment tussenuit.'

Nu, bij aanvang van mijn dienst, hoor ik dat meneer Prinsen waarschijnlijk in de komende uren zal overlijden. De kinderen zijn sinds een aantal dagen continu bij hun vader. Nu zit de jongste zoon Rob aan het bed.

Rob vertelt me dat ze het familierooster niet helemaal gevuld krijgen. Er is straks een gat van een uur. De vraag is of ik dan een paar keer extra wil kijken. Dat beloof ik. Bij zijn vertrek vraagt Rob het nogmaals. Hij is nerveus; hij móet even weg en heeft moeite met deze beslissing omdat hij bang is dat hij te laat terug zal zijn.

Ik loop de kamer binnen: meneer Prinsen heeft rode wangen, ik hoor een zwakke ademhaling.

'Dag meneer Prinsen, Rob is een uurtje weg.... ik ben Trudy en ik kom even bij u kijken', zeg ik. Ik weet wel dat meneer Prinsen niet zal reageren, maar ik praat wel tegen hem. Wie weet hoort hij me toch. Ik blijf een paar minuten bij hem staan.

'U doet het heel goed, meneer Prinsen....' En zo ben ik regelmatig even bij hem. Maar dan – er is bijna een uur voorbij – zie ik dat meneer niet meer ademt. Ben ik nu te lang weggebleven... nee, dat niet.

'Goeie reis', fluister ik. En terwijl ik naar de huiskamer loop, hoop ik voor meneer Prinsen dat zijn Ans hem inderdaad heeft opgewacht.

Tegelijk gaat de achterdeur open en stormt Rob binnen. Ik loop op hem af om te vertellen dat ik net bij zijn vader vandaan kom en zag dat hij niet meer ademt.

'Dus ik ben te laat!', roept hij uit. We lopen naar de kamer van zijn vader. Rob staat een beetje beduusd te kijken, ik laat hem alleen met zijn vader.

Later zegt Rob dat hij het zo vervelend vindt dat hij te laat kwam, dat hij er niet was voor zijn vader. Ik zeg hem dat ik begrijp dat het hem tegenvalt. Hij is stil. In deze stilte hoop ik dat zijn teleurstelling in de loop van de tijd plaats zal maken voor acceptatie.

Stichting De Mantelmeeuw

Kantoor: 0348-423784

Voor zorgaanvragen kunt u bellen met 06-21244402 of 06-21245931

Voor meer informatie:
www.demantelmeeuw.nl
De stichting heeft een ANBI status

Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw

Secretariaat:
Meeuwenlaan 14
3443BC Woerden

KvK nummer: KvK Utrecht 41265227

Lidmaatschap
Voor €20 per jaar kunt u lid worden van de Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw.

Informatie: kantoor Stichting De Mantelmeeuw.
T. 0348 4237 84 of 06-547 07 051
www.vriendenmantelmeeuw.nl

Bankrekening (IBAN): NL23 RABO 0338 3001 39
t.n.v. Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw

Colofon

De Nieuwsbrief is het contactblad voor de Vrienden van De Mantelmeeuw en versijnt driemaal per jaar. Oplage: 1350

Redactie:
Adriëne Lansbergen
Janine Peek
Aagt de Ruijter de Wildt

Mailadres redactie: info@demantelmeeuw.nl

Drukwerk: Selection Print en Mail
Vormgeving: Max van Collenburg

Activiteiten

Woensdag 7 december

Internationale dag van de Vrijwilliger.

Vrijdag 9 en zaterdag 10 december

Bezoek het mini-korenfestival en de stand van de Mantelmeeuw op de Winter Fair Woerden.

- Vrijdag 9 december van 12.00-21.00 uur.

- Zaterdag 10 december van 10.00-17.00 uur.

Open huis op zaterdag 7 januari, 4 februari, 4 maart en 1 april 2017

Elke eerste zaterdag van de maand tussen 10.00-12.00 uur staat de deur van de Meeuwenlaan 14 open voor iedereen die het hospice eens van binnen wil zien. Wij geven u graag informatie over de zorgmogelijkheden, zoals inzet bij u thuis of in het hospice en over het werk van onze vrijwilligers. Aanmelden is niet nodig.

Schoolproject Levensjas

Basisscholen die gratis mee willen doen aan het project Levensjas kunnen zich ook voor 2017 weer bij De Mantelmeeuw melden. De Levensjas helpt kinderen op een laagdrempelige en positieve manier om te gaan met afscheid en verlies.



vereniging vrienden van
De Mantelmeeuw